

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert eerstehulpopleiding voor blinde en slechtziende personen

Met veel trots kondigen we een nieuwe mijlpaal aan: in samenwerking met de Brailleliga hebben we een aangepaste eerstehulpopleiding ontwikkeld voor blinde en slechtziende personen.

De klassieke opleidingen zijn immers gebaseerd op vier stappen: veiligheid, beoordelen van de toestand van het slachtoffer, verwittigen van gespecialiseerde hulp, en verdere eerste hulp verlenen. De nieuwe opleiding richt zich onder meer op de specifieke uitdagingen bij het verlenen van eerste hulp voor deze specifieke doelgroep. Door minder visueel en meer auditief lesmateriaal te gebruiken en de focus te leggen op 1-op-1-oefeningen, bieden we nu een volwaardige cursus aan deze doelgroep.

Na succesvolle testopleidingen en een verdere uitrol zorgt Rode Kruis-Vlaanderen in een volgende stap dat onze EHBO-app eveneens volledig toegankelijk wordt voor blinde en slechtziende personen.

De lancering van deze eerstehulpopleiding is een belangrijke stap naar een inclusievere maatschappij. Iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, moet de kans krijgen om eerstehulpvaardigheden te leren en levens te redden.



Zelf eerstehulptips
in je broekzak?
Download onze app



Jij maakt mee het verschil. BEDANKT!

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:

Rode Kruis-Vlaanderen

Prof. dr. Philippe Vandekerckhove
Motstraat 40
2800 Mechelen

schenken@rodekruis.be
Tel. 015 44 34 43
BE28 0960 0000 9620
www.rodekruis.be

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het dan weten via rodekruis.be/mijngegevens of stuur een e-mail naar schenken@rodekruis.be met vermelding van je naam en adresgegevens.

© Rode Kruis-Vlaanderen, Deutsche Rote Kreuz



Rode Kruis
Vlaanderen helpt
helpen



Rode Kruis
Vlaanderen

helpt
helpen

NIEUWSBRIEF

DRIEMAANDELIJKS

OKT. 2024

NR.4



Samen helpen we kwetsbare mensen. Bedankt voor je steun!

- > Onze kampen waren weer WOW
- > Eerstehulpopleiding voor blinde en slechtziende personen

Marokko, 1 jaar na de aardbevingen

Op 8 september 2023 werd Marokko zwaar getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8. De gevolgen waren verwoestend: 380.000 mensen werden getroffen, 60.000 huizen werden vernield en 2.946 mensen verloren hun leven.

Rode Kruis in actie

Meteen na de aardbeving mobiliseerde de Marokkaanse Rode Halve Maan haar vrijwilligers en werden er reddingsoperaties in het rampgebied opgestart. Deze focusten in eerste instantie op zoekacties, medische hulp, onderdakvoorziening en het uitdelen van hulpgoederen, zoals dekens, hygiënekits en kookgerei. Er werd ook gezorgd voor psychosociale begeleiding van slachtoffers. We zetten er alles op alles om hulp te bieden, ondanks de moeilijk bereikbare en afgelegen berggebieden. Zo slaagden we erin om tussen september 2023 en maart 2024 **meer dan 8.000 mensen te helpen**.



Dit kon de Rode Kruis-beweging realiseren mede dankzij jouw steun:

- ✓ Reddingsoperaties om mensen onder het puin terug te vinden
- ✓ Ziekenhuistransport en medische faciliteiten om gewonden af te voeren en te verzorgen
- ✓ Bloeddonatiecampagnes
- ✓ Psychosociale hulpverlening
- ✓ Waardige begrafenissen
- ✓ Lokale aankoop van tenten, winterdekens, keukensets en hygiënekits
- ✓ Distributie van goederen aan mensen in grootste nood
- ✓ Aankoop en verdeling van branddekens om risico op brand in de noodaccommodatie te verminderen



Onze kampen waren weer WOW

Ieder jaar tijdens de paas- en zomervakantie organiseren we WOW kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Onze enthousiaste vrijwilligers, waaronder ervaren hoofdanimateurs, creatieve animateurs en een logistiek team, geven alles om alle kinderen een geweldige tijd te bezorgen.

Zij zorgen ervoor dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient, kan ontspannen en vooral heel veel plezier kan maken.

Van avontuurlijk ravotten en spannende spelletjes tot boeiende uitstapjes en lekkere maaltijden, onze kampen bieden een week vol plezier en onvergetelijke herinneringen.

Mede met jouw bijdrage help jij om deze fantastische ervaringen voor kwetsbare kinderen mogelijk te maken. Bedankt daarvoor!



"Als vrijwilliger bij Rode Kruis-Vlaanderen doe ik veel verschillende dingen, maar de WOW kampen behoren tot mijn favorieten. Tijdens deze kampen kan ik heel actief bezig zijn, en ik geniet ervan om met de kinderen te spelen. Ze zijn ontzettend eerlijk, dankbaar en ad rem. Het is de ideale dynamiek voor mij."

Vrijwilliger Pepyn